

ĐÁ QUÝ VÀ TÍNH NĂNG TRỊ BỆNH

PHẠM VĂN CHÍNH

Lời Giới Thiệu.- Giáo sư Phạm Văn Chính, nguyên Phụ Tá Viện Trưởng Viện Đại Học Hoà Hảo trước 1975, người hiện là "chưởng môn" Tiên Thiên Khí Công tại hải ngoại, còn là một chuyên gia về các loại đá quý, từng mở lớp dạy về ngọc học tại Việt Nam.

Trong những ngày cuối năm, Giáo Sư Chính đã nói chuyện về "tính năng trị bệnh của các loại hạt xoàn, đá quý tại Việt Báo Gallery. Sau đây là bài viết của ông về đề tài đặc biệt này.

Ngày nay, công nghiệp được phẩm phát triển theo hướng sử dụng nhiều hóa chất đã gây hậu quả xấu cho sức khỏe con người. Vì vậy, con người đã trở lại các phương cách chữa bệnh dựa trên thảo mộc, xoa bóp, các phương cách vận dụng hơi thở (khí công) và căn cứ trên nguyên lý âm dương v...v... Một trong các cách trị bệnh hữu hiệu và không để lại bất cứ hậu quả nào cho cơ thể con người là sử dụng các loại đá quý căn cứ trên từng tính năng của từng loại đá quý. Trị bệnh bằng đá quý đã được áp dụng từ rất xa xưa và đã bị thất truyền từ nhiều thế kỷ nay. Đá quý với cấu tạo bằng các loại khoáng chất đặc biệt, với các màu sắc đặc biệt, trong thời gian đặc biệt, có ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và nhiều điều kỳ diệu khác đối với cuộc sống con người. Người ta thấy rằng cấu tạo cơ thể con người do năm nguyên tố,

gọi là ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hay bốn đại: Đất, nước, gió, lửa, theo quan điểm Phật giáo, thì đá quý cũng cấu thành bằng các chất ấy. Cơ thể con người được gọi là một tiểu vũ trụ thì đá quý cũng là một loại tiểu vũ trụ, sinh ra, tồn tại và có ảnh hưởng như định đến nhau rất kỳ lạ. Con người phát ra điện năng tạo ra từ trường thì đá quý cũng phát ra điện năng tạo ra từ trường. Hai loại điện năng từ trường này có thể ảnh hưởng lẫn nhau, điều hòa với nhau để tồn tại trong không gian và thời gian. Bà Hildegard một nữ bác sĩ người Đức sinh năm 1098 mất năm

1179, thọ 81 tuổi đã dùng thảo mộc và đá quý để chữa trị mọi chứng bệnh, làm chấn động một thời ở nước Đức và nhiều nơi khác trên thế giới. Bà đã từng đi khắp Châu Âu để trị bệnh bằng các phương thức đặc biệt, có tính cách siêu nhiên mà chủ yếu là dùng đá quý để chữa lành mọi chứng bệnh hiếm nghèo trong một thời gian kỷ lục!

Phương pháp trị bệnh bằng đá quý của bà Hildegard đã được khoa học Gra-Rozel Termelen ca ngợi và nhìn nhận như là phương cách trị liệu vừa hiệu quả vừa không có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người.

Đá quý cũng có sức mạnh làm cho chủ sở hữu đạt được những điều mong ước tốt lành của mình, nên người ta trang sức đá quý không phải chỉ để làm đẹp, để khoe của cải đặc tiền mà còn để tạo ra sức khỏe, tạo ra nguồn vui, hạnh phúc, sự thành đạt về mọi mặt. Muốn đạt được những điều tốt lành, người ta còn phải biết chọn đúng loại đá quý thích hợp với mình, chứ không phải trang sức bằng bất cứ loại đá quý nào mình thích và có giá trị kinh tế lớn. Chẳng những đá quý ảnh hưởng mạnh mẽ đến con người, đá quý còn phát ra từ trường rất mạnh có ảnh hưởng đến cả phi cơ bay trên trời và tàu thủy dưới nước nữa. Nhiều phi cơ bị rơi, nhiều tàu thủy bị chìm do từ trường phát ra cực mạnh của đá quý. Đã có sức mạnh ghê gớm như thế đối với phi cơ và tàu thủy, thì không thể nào không có ảnh hưởng



đến con người được. Nhiều nhà khoa học thừa nhận rằng đá quý cấu tạo từ những thành phần hóa học tinh khiết, ở nhiệt độ cao, sức nén lớn, sinh ra từ lửa và nước nên nó hấp thụ rất nhiều thứ từ năng lượng đến sức nóng và cả hơi nước nữa. Cũng vì thế mà đá quý xuất hiện nhiều nhất ở Phương Đông- nơi mà ánh sáng nhiều hơn ở phương Tây. Người ta càng lúc càng phát hiện thêm là các màu sắc của các loại hành tinh trong vũ trụ từ mặt trời, mặt trăng...tức từ các màu sắc đỏ, xanh, trắng, vàng, tím, của đá quý đều thể hiện cùng loại màu sắc của Thái Dương Hệ. Vì thế, ta không thể nào phủ nhận vai trò làm êm dịu, minh mẫn, tẩy sạch tinh thần, thể chất, làm kích thích sự tăng trưởng cơ thể con người do màu sắc đa dạng của đá quý được...bà Hildegard nói rằng theo thánh kinh thì đá quý được Thượng Đế sinh ra vào ngày thứ tư sau trái đất bầu trời, thực vật và con người do sự thỉnh cầu của các thiên thần. Người Ai- Cập xem màu đỏ của đá Ruby là màu mặt trời, chủ tể của Thái Dương Hệ. Còn các đá khác thì mang các màu của hành tinh khác và cơ cấu của các loại đá quý có sự hiện diện đầy đủ tính chất của Thái Dương Hệ.

Màu sắc của đá quý tác động đến con người. Các nhà khoa học nhận thấy rằng bảy màu cầu vồng có ảnh hưởng nhất định lên thần kinh hệ, lên cấu trúc các tế bào. Màu sắc của đá quý có thể làm cho êm dịu thần kinh, làm sáng khoái, kích thích và hưng phấn, tẩy rửa các độc chất, các dơ bẩn tạo ra sức khỏe tốt nhất. Màu sắc có tác động mạnh đến thần kinh hệ là màu đỏ, màu cam, màu vàng cũng được gọi là các màu nóng. Còn màu xanh lá cây thì duy trì và tái tạo trí nhớ. Màu xanh dương kích thích các khả năng tiềm ẩn. Màu tím tạo sự êm dịu. Còn màu trắng thể hiện sự minh bạch, ảnh hưởng đến niềm tin trong cuộc sống. Riêng màu đen thường làm cho tâm hồn rối loạn, kích thích những suy nghĩ thấp hèn, tội lỗi. Biết rõ điều này quan niệm Đông Phương đã từ lâu chọn đá trang sức rất quan tâm đến yếu tố màu sắc và mỗi người có hai màu hợp, màu khắc và các màu khác thì không hợp cũng không khắc.

Nhận thấy, vấn đề tính năng trị liệu của đá quý cần được nghiên cứu và thực nghiệm, một vấn đề đang được phổ biến rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới, nên chúng tôi mạnh dạn đề cập đến trong tập tài liệu thứ mười này của chúng tôi. Dưới đây là tính năng trị bệnh của các loại đá quý trang sức thông dụng căn cứ tài liệu của bà nữ Bác sĩ Hildegard.

Tính Năng Trị Bệnh Của Một Số Loại Đá Quý Trang Sức.

1/ Kim Cương:

Kim cương mang tính dương, kim cương hiện diện ở các dãy núi phía Nam trên trái đất, do núi lửa. Nó hình thành từ những chấn động lớn của các trận núi lửa. Kim cương kết tinh thành tinh thể và đôi khi nghe được tiếng âm rung động của chúng trong lòng đất.

Kim cương là vua của đá quý về phương diện độ cứng và sự chiếu sáng đặc biệt, sức mạnh của kim cương có thể trị được các chứng rối loạn thần kinh.

Nhiều người sinh ra đần độn hoặc do ám ảnh của ma quỷ, có tâm địa xấu xa, tâm trí bất thường. Họ có ánh nhìn trông ghê tởm, thường u uất, trầm ngâm. Dùng kim cương ngâm trong miệng, kim cương có đủ năng lực xua đuổi sự ám ảnh của tà ma và làm ổn định lại tâm trí. Kim cương có sức hút rất mạnh. Nó làm cho người ta cảm thấy đói khi ngâm nó vào miệng. Người nào bị chấn thương não, bệnh về xương cốt hoặc bệnh bán thân bất toại dùng kim cương ngâm trong rượu vang (rượu nho) trọn một ngày đêm và uống nó vào buổi sáng sớm. Làm như thế lâu ngày sẽ khỏi bệnh.

Kim cương cũng có khả năng trị được các bệnh về mặt làm cho vàng da. Ngâm viên kim cương vào mỗi sáng sớm bệnh sẽ khỏi dần.

Ma quỷ là kẻ thù của đá kim cương, nhưng rất sợ kim cương. Theo Thánh kinh chúng bị trừng phạt, bắt phải bị khuất phục bởi kim cương. Vì thế ma quỷ ngày đêm rình rập theo dõi nơi nào có kim cương.

Những viên kim cương lớn thường mang bất hạnh chẳng hạn như viên "ngôi sao Châu Phi" "Culinan IV" và viên "Koh I nor"v...v...

2. Ruby.

Ruby cũng được sinh ra như Sapphire, Ruby được sinh ra vào đúng giữa trưa, khi mặt trời chiếu ánh sáng đầy đủ, rực rỡ xuống trái đất. Theo Thánh Kinh Ruby được đấng sáng lập sinh ra từ dòng máu đỏ của mình. Ruby có tính lọc máu và trị được các bệnh về máu. Ngâm Ruby vào buổi sáng trước khi dậy, sẽ làm cho máu huyết lưu thông. Năng lượng của Ruby đủ sức tẩy uế các chất độc trong máu. Vì thế Ruby có khả năng chữa trị các chứng bệnh về tim như yếu tim, hồi hộp, mất ngủ. Ruby được xem là biểu tượng của sự may mắn.

Ruby được xem là mặt trời, chủ tể của Thái Dương Hệ, nên cũng được xem là chủ tể của đá quý về phương diện màu sắc và sự trong sáng đặc biệt.

3. Sapphire:

Sapphire cũng mang tính dương hoàn toàn. Nó được sinh ra vào đúng buổi trưa. Khi mặt trời chiếu ánh sáng và năng lượng cực mạnh. Gần như lúc đó không khí đứng yên. Vào giữa trưa khi tia sáng mặt trời chiếu thẳng góc đến trái đất thì mặt trời cung cấp toàn bộ năng lượng xâm nhập vào không khí. Nó làm cho không khí bị mờ đục và hơi ẩm thoát ra một cách vội vã. Vì thế Sapphire có tính minh triết và hướng về sự khôn ngoan. Đá Sapphire vàng được coi như là biểu tượng của mặt trăng.

Sapphire trị được bệnh mờ mắt. Hãy cầm viên đá Sapphire trong bàn tay, hơ trên lửa. Sau đó, để đá Sapphire lên mắt, mắt sẽ sáng tỏ. Việc này phải được làm liên tục vào buổi sáng, trưa, chiều

khi mà mặt trời còn xuất hiện với chúng ta.

Người nào muốn phát lộ trí thông minh và phát lộ những suy nghĩ sáng suốt thì ngâm đá Sapphire vào buổi sáng sớm lúc bụng đói độ 1 tiếng đồng hồ. Sau đó đặt viên đá này vào ly có chứa rượu vang (rượu nho) hơ trên lửa. Uống rượu này sẽ được toại nguyện.

Người nào quá ngu dốt, không thể hiểu và nhớ được các điều đơn giản nhất như người thường. Cho người đó ngâm đá Sapphire liên tục trong miệng sẽ dần dần được thông minh. Vì rằng hơi nóng của đá Sapphire cùng với hơi ẩm, nước bọt tẩy sạch các chất ô trược trong người của kẻ đó.

Năng lượng mà Sapphire phát ra có khả năng kích thích các nơ ron thần kinh về trí nhớ.

Người nào hay nóng giận bất chợt, cũng nên ngâm đá Sapphire, cơn giận sẽ yên nguôi. Vì Sapphire sinh ra dưới trời nóng ánh sáng chói chang có đủ sức làm tắt các cơn nóng nhỏ hơn nó.

Sapphire xanh dương là biểu tượng của bầu trời. Nó nói lên niềm hy vọng, khao khát của các tông đồ trở về nơi cõi tiên. Nơi thiên đàng được kể là mang màu xanh thắm.

Sapphire vàng, trắng dùng chữa trị về các bệnh của da.

Điều quan trọng cần thiết là tất cả các loại đá quý đều bị mất ảnh hưởng trị liệu nếu không được lấp vào nữ trang bằng vàng nguyên chất. Tạp chất trong vàng sẽ làm mất đi hay bị ảnh hưởng nhất định đến năng lượng phát ra từ đá quý. Hơn nữa, chỉ có tính trị liệu khi chúng được ngâm trong rượu vang (rượu nho).

4. Emerald:

Emerald được sinh ra vào buổi sáng sớm, khi mặt trời vừa mới mọc, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình. Khi đó màu xanh của thực vật đầy đủ nhất, trong trạng thái đầy sáng khoái. Không khí đang mát dịu và ánh nắng nồng ấm sắp đến. Vì thế Emerald có khả năng tốt nhất để chống uế trược dơ bẩn của con người. Emerald là hiện thân của sự tinh khiết sinh ra từ mặt trời, không khí trong lành bắt đầu một ngày của sự sống.

Người nào mắc các chứng bệnh về tim, các cơn đau nhói của bao tử, thì hãy mang Emerald. Nếu bị các cơn đau này hoành hành thì ngâm Emerald vào miệng các cơn đau sẽ từ từ tan biến.

Người nào hay bị chứng đau đầu làm khổ sở cũng ngâm đá Emerald vào miệng để chữa trị.

Đá Emerald được hâm nóng và làm ẩm bởi nước bọt của mình.

Sau đó đặt viên đá này vào giữa trán, hai bên mang tai, xoa sát viên đá này ở nơi đau của đầu.

Khi đá Emerald được hâm nóng bằng nhiệt và nước bọt của người thì nó có tính năng trị liệu vô cùng





hữu hiệu.

5. Topaz.

Topaz được sinh ra vào giờ thứ 9 sau khi mặt trời mọc. Lúc đó sức nóng của ban ngày và sự chuyển động của không khí chậm chạp nên Topaz chứa đựng ít hơi nước và không khí hơn.

Topaz trong sáng như nước. Vì thế nó không chịu được sự dơ bẩn như biển có thể tẩy sạch nước ô uest. Nếu trong nước uống, thức ăn có sự ô nhiễm thì lập tức đá Topaz sẽ bốc hơi. Nên đeo đá Topaz vì khi xung quanh ta thức ăn nước uống bị nhiễm độc, quan sát viên đá Topaz sẽ thấy bốc hơi rất rõ.

Người nào bị sưng lá lách, dùng đá Topaz ngâm trong rượu nho 5 ngày. Sau đó đun sôi rượu. Khi đun đặt đá Topaz lên hơi thoát ra. Ngâm đá Topaz này nhiều lần trong miệng và uống hỗn hợp rượu này, làm nhiều lần thì lá lách sẽ lành hẳn. Khi trị bệnh này không được ăn dầu, mỡ.

6. Thạch Anh Tím (Amethyst)

Thạch anh tím sinh ra khi xung quanh mặt trời có vòng ánh sáng trắng. Thạch anh tím sinh ra lúc có cầu vồng. Khi có cầu vồng thì không khí trở nên mát dịu. Amethyst được sinh ra giữa nóng và lạnh nên có màu tím.

Người nào bị các vết nám trên mặt dùng Amethyst ngâm vào miệng, xoa viên đá có nước bọt này lên vết nám, sẽ khỏi. Ngoài ra dùng đá Amethyst nấu sôi trong nước, dùng nước rửa mặt, da mặt sẽ được tinh sạch, mịn màng.

Người nào bị u nhọt trên mặt, bị các khối u bướu. Dùng đá Amethyst ngâm vào miệng mỗi buổi sáng sớm, xoa viên đá lên chỗ sưng, u nhọt. Chỗ sưng u nhọt sẽ lần lần biến mất.

Amethyst có tính năng chữa trị công hiệu các vết cắn làm sưng của côn trùng, nhện, bò cạp, rắn.

Côn trùng, nhện, bò cạp, rắn rất sợ đá thạch anh tím. Chúng chạy khỏi nơi nào có đá thạch anh tím.

Đá thạch anh tím còn có tính năng chữa bệnh nghiện rượu và các di chứng của người nghiện rượu. Dùng bột đá Amethyst cho người nghiện uống vào thì không bị di chứng và được khỏi.

Người Đức tin rằng mang đá thạch anh tím tránh được trộm cắp, cướp giật.

Thạch anh tím là biểu tượng của sự vĩnh hằng. Theo Ambroz Ampertuz, thạch anh tím là dấu hiệu của giá trị thực sự, tính đồng nhất và sự quân bình.

Thạch anh tím tác động đến tính tăng trưởng của sự sinh sản.

7. Zircon Đỏ (Hyacinth)

Zircon đỏ sinh ra vào 2 giờ sau buổi sáng, lúc không khí bắt đầu nóng.

Người nào bị các chứng bệnh về mắt như mắt

có mù, đặt viên Zircon đỏ trước ánh sáng mặt trời để nó hấp thụ nhiệt và lửa của mặt trời rồi đặt lên mắt.

Zircon có màu vàng và đỏ này được dùng làm thánh giá vào thời xưa để bảo vệ và tăng sinh lực cho các con chiên của Chúa.

Màu sắc của loại đá này chịu ảnh hưởng thay đổi theo thời tiết và điều kiện môi trường sống.

8. Chrysolite.

Chrysolite sinh ra sau buổi trưa vào giờ thứ 9 của ngày. Khi sinh nó chịu ảnh hưởng bởi sức nóng của mặt trời và độ ẩm của không khí.

Chrysolite chứa đựng sức mạnh của sự sinh sản. Vì thế khi động vật nhỏ như dê, cừu lúc sinh đẻ mà ở gần có đá Chrysolite thì con vật sinh ra sẽ đứng bật dậy và có sức khỏe dị thường.

Chrysolite theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là "như vàng"

Dân Hy Lạp mang chúng để tăng thêm sức mạnh chống lại thiên tai và ma quỷ.

9. Onix.

Onix mang tính dương. Nó được sinh ra vào giờ thứ 3 của buổi sáng, lúc mây dầy đặc mà mặt trời thì chiếu ánh nắng nặng.

Vì thế tính nóng trong đá này hấp thụ từ sức nóng của không khí, không phải từ mặt trời. Onix do vậy có khả năng chữa các bệnh phát sinh từ không khí. Onix đặc biệt trị các bệnh lở loét ở mắt, dùng viên đá Onix cho vào cốc có chứa rượu vang và mật ong. Sau đó, đun sôi hỗn hợp này từ 15 đến 30 ngày. Thoa hỗn hợp sau khi đã lấy đá ra lên chỗ lở loét sẽ lành.

Người nào bị lở loét bao tử, dùng hỗn hợp trên nấu cháo với bột và trứng gà, ăn thường xuyên sẽ khỏi bệnh lở loét bao tử.

Người bị nóng sốt, dùng Onix ngâm trong giấm 5 ngày, nhỏ từng giọt giấm trên tay cầm đá Onix thân nhiệt sẽ giảm từ từ. Vì rằng sức nóng, năng lượng của Onix cùng với sức nóng của giấm sẽ hút hết chất độc, gây ra tăng thân nhiệt.

Onix theo tiếng Hy Lạp Onixa có nghĩa là nóng.

10. Opal.

Opal sinh ra sau buổi trưa khi có cơn mưa lớn vào mùa thu.

Người nào bị lãng tai, rối loạn về thính giác do hậu quả của một chứng bệnh nào đó, dùng đá Opal ngâm trong nước rượu nho nhiều ngày để uống hoặc lấy khăn len có gói bột đá Opal thấm ướt bằng dung dịch nho này đặt vào tai bệnh nhân. Thính giác sẽ được phục hồi.

11. Spinel:

làm êm dịu giấc ngủ.

12. Tourmaline:

Dùng trong các bệnh nôn ói, ợ chua, các bệnh về hệ thống tiêu hóa.

13. Đá mắt mèo:

Có ảnh hưởng tốt đến bệnh về tai và cổ họng.

14. Almandine:

Có tính lọc máu và phục hồi hồng huyết cầu.

15. Memphite:

Làm giảm nhẹ cơn đau trong các ca mổ cũng

như bị chấn thương...v...v.

Đá Quý Biểu Hiện Của Sự Vô Biên Cao Thượng Nhất.

Trên 10.000 năm trước, con người đã bị mê hoặc bởi màu sắc kỳ diệu của đá quý. Nhưng đá quý không chỉ có màu sắc kỳ diệu mà còn chứa đựng cả những điều bí ẩn, những biểu tượng của sự vô biên cao thượng nhất. Đá quý đã không tách rời cuộc sống con người từ thời cổ đại. Đá quý từng được sử dụng để hộ mệnh chống lại tà ma nên các tượng các bậc thần linh, anh hùng đều được điêu khắc từ đá quý. Đá quý có kích thước nhỏ thì dùng gắn vào các nơi quan trọng như đôi mắt của các pho tượng, vào mũ, vương miện của vua chúa, hoàng hậu...rồi trong các buổi cúng tế trời, đất, các vị chủ lễ cầu nguyện sự thịnh vượng, an bình bằng đôi tay đeo đá quý để biểu thị cho huyền năng vô biên của tạo hóa. Hoàng đế Neron trong các cuộc viễn chinh đều có đeo trong mình đá SERPENTINE để chống bảo tố và ma quái. Còn ở Thổ Nhĩ Kỳ, đá Serpentine được xem là quà tặng linh thiêng của Mahomed, của thánh A-LA. Còn đối với các vị Tăng Sư Tây Tạng và Trung Quốc thì đá quý giúp cho tâm hồn an định trong lúc tọa thiền. Đá quý cũng làm gạch nối từ tâm hồn an định này đến các cảnh giới khác cao hơn bằng các loại điện năng đặc biệt.

Các tính năng này, các biểu tượng này cùng với tính năng trị bệnh, cùng với các vẻ đẹp kỳ diệu về màu sắc, sự bền bỉ vượt không gian và thời gian đã làm cho con người trân trọng và yêu thích đá quý như một thứ trân bảo cao cấp nhất của cuộc sống con người.

Phần Kết:

Tóm lại, nói lên tính năng trị bệnh của một số loại đá quý trang sức thông dụng, căn cứ trên tài liệu mới xuất bản bằng tiếng Đức của bà Hildegard, mở đầu cho một hướng nghiên cứu ở nước ta. Vấn đề này mang tính khoa học và có thể thực nghiệm được. Các bạn cứ thử nghiệm đi. Mong rằng chúng ta sẽ tìm được nhiều lợi ích trong việc ứng dụng các kiến thức trị liệu này. Cổ nhân thường nói: "Dùng thuốc để trị lành bệnh là hạ sách, không dùng thuốc mà chữa được bệnh mới là thượng sách". Vì thuốc uống chế tạo bằng hóa chất luôn luôn có tác dụng xấu cho cơ thể con người. Dùng đá quý mà trị được bệnh thì quả là thượng thượng sách, vì trị liệu cách này không có hại gì cho cơ thể lại gần như chẳng mất mát gì. Sau khi sử dụng đá quý để trị bệnh hoặc đeo để được hộ mạng để tâm được an định...thì đá quý vẫn giữ nguyên vẻ đẹp, giữ nguyên tính vĩnh cửu, bền bỉ, giữ nguyên giá trị kinh tế của một loại tài sản vô cùng quý báu cao cấp nhất mà không có thứ tài sản nào có thể so sánh được.

Phạm Văn Chính

(Trích sách Kim Cương, Vua Đá Quý)